



Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de vrome ziel van
Zijn trouwe dienaar,

Mevrouw Marie-Louise P O T

Weduwe van Mijnheer Petrus VAN HEDDEGEM

geboren te Maarke-Kerkem, de 27 Nov. 1874 en er godvruchtig overleden
de 28 Januari 1955, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de H. Rozenkrans en Ondervoorzitster der Boerinnengilde.

Dit melden U met diepe droefheid, doch met christene gelatenheid:

- Mijnheer en Mevrouw Georges VAN HEDDEGEM-DE BACKER en kinderen: Paul, Wilfried,
Godelieve, Anne-Marie, Christiaan;
Mijnheer en Mevrouw Max VAN HEDDEGEM-FORT en kinderen: Frans, Adrien, Christine
en Martine;
Mijnheer en Mevrouw Camiel DE COUVREUR-VAN HEDDEGEM;
Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN HEDDEGEM-LIEVIJNS en kinderen: Pierre-Paul & Roland;
Mijnheer en Mevrouw Frans VAN HEDDEGEM - MELKEBEKE en kinderen: Johan, Stephane
en Christiaan;
Eerwaarde Dame Marie-Pierre van de Damen Bernardinnen te Oudenaarde, in de wereld
Mej. Elisabeth VAN HEDDEGEM; *haar kinderen en kleinkinderen;*
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Leo POT-DE VOS;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Hypoliet HUBAU-POT;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Henri BAELE-POT;
Mevrouw W^o Florent POT-CORIJN, kinderen en kleinkinderen;
Mevrouw W^o Cyriel POT-DE CLERCQ, kinderen en kleinkind;
Mevrouw W^o Gustaaf DE BRUYNE-POT;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen August VAN DE KERCKHOVE-VAN HEDDEGEM;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Camiel STEURBAUT-VAN HEDDEGEM;
Mijnheer en Mevrouw Ch.-Louis VAN HEDDEGEM-VIVÉ, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Jan-Baptiste VAN HEDDEGEM-VIVÉ, kinderen en kleinkind;
haar zuster, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten;
De familiën POT-DE MERLIER en VAN HEDDEGEM-DE METS.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling waartoe Ued.
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben in de parochiale kerk van
MAARKE, op Dinsdag 1 Februari, te 9.30 uur.

Vergadering ten sterfhuize, Kokerellestraat, 2, om 9 uur.

De 30daagse Misten zullen gelezen worden in de kapel van het Hospitaal te Oudenaarde.

Gedenk hare ziel in uwe godvruchtige gebeden.

Maarke-Kerkem, de 28 Jan. 1955.